

Thema vandaag:
Geloof en overgave

We lezen Romeinen 11: 30-36

Gods reddingsoperatie:

*Vergeving, innerlijke verandering
en bevrijding van de hele schepping*

Een loflied aan God
na alles wat er in de brief staat

“Een nieuwe hemel een nieuwe aarde”
Het wordt nog mooier dan het was!

“O diepte van rijkdom ... Wie is Gods
raadsman geweest?”

Wie had dit ooit kunnen bedenken?

Romeinen 12:1

Overgave ... de enige logische respons

“Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.”

(Jezus)

“Heer, ik leg mijn leven in Uw handen”

Er valt iets te kiezen!

Voor wie durft ... om hardop te bidden:

Heer, ik wil helemaal van U zijn. Ik dank U voor het offer dat U bracht voor al mijn zonden. U gaf uzelf voor mij aan het kruis. Wie kon dit ooit bedenken? Heer, ik leg op dit moment mijn leven in Uw handen.